

Onze reis door Zambia

Door: Anja en Gerrit Jan Vrieling - Marjolein, Luuk en Chris Jan

Op 22 april 2017 hebben we met ons gezin een bezoek gebracht aan het kindertehuis Kasisi. We hadden deze vijfdaagse reis voor twee personen gewonnen vanuit het 'speciale verlotingspotje'. Als vaste donateur betaal je hiervoor vrijwillig 10 euro per jaar extra en zodra de inhoud van dit potje het toelaat, wordt een reis van twee personen hieruit beschikbaar gesteld. Wij waren dus de gelukkigen! Onze kinderen (Marjolein, Chris Jan en Luuk, onze aanstaande schoonzoon) wilden ons wel graag vergezellen, bleek toen we hun het goede nieuws vertelden. En ja, als je toch in Zambia bent, dan is het ook wel aantrekkelijk om meer van het land te zien. Kortom: we zijn met 5 personen 10 dagen in Zambia geweest. Vanzelfsprekend moesten we de uitbreiding van de reis uit eigen middelen betalen, maar dat hadden we er graag voor over.

heeft om op eigen benen te staan, wordt geholpen met het vinden van werk, zodat het kind niet tussen wal en schip raakt, maar een goede start op de arbeidsmarkt krijgt en zichzelf min of meer kan redden. Zuster Maria heeft ons het gehele tehuis laten zien. Wij waren er van onder de indruk dat alles zo netjes en schoon en goed georganiseerd was. Daarbij liepen we Remco tegen het lijf. Remco is een Nederlandse fysiotherapeut en heeft een tiental meervoudig gehandicapte kinderen onder zijn hoede.



Met zijn allen op de foto! Zoek de vijf gasten.

Kindertehuis Kasisi

Onze reis begon met het bezoek aan het kindertehuis Kasisi op 22 april 2017. We werden zeer enthousiast verwelkomd door zuster Mariola die op vriendelijke doch kordate wijze leiding geeft aan het kindertehuis, en zuster Maria die ons heeft rondgeleid. Kindertehuis Kasisi geeft onderdak aan ongeveer 250 kinderen, in leeftijd variërend van enkele maanden tot plm. 18 jaar. Om niet snel vol te raken, is er noodgedwongen een restrictief aannamebeleid. Er wordt bijvoorbeeld eerst gekeken of de directe familie van het betrokken kind opvangmogelijkheden heeft. Als het kind de leeftijd



Zuster Mariola en zuster Maria ontvangen ons hartelijk en vertellen over kindertehuis Kasisi.

Fysiotherapeut Remco maakt toestellen voor een betere ontwikkeling van de meervoudig gehandicapte kinderen.



Elk jaar komt hij - in zijn vrije tijd! - hiervoor over. Hij stelt de behandelingsplannen op en hij ontwerpt toestellen voor de ontwikkeling van de lichamelijk (en vaak ook verstandelijk) gehandicapte kinderen. Een warm gevoel geeft het als je Remco hierover hoort vertellen. Onze ontvangst was hartelijk. Wat ons opviel was dat de kinderen er niet alleen zeer netjes uitzagen, maar ook enthousiasme uitstraalden. Ze zaten goed in hun vel, lachten veel en waren jong zoals kinderen jong moeten zijn. Voor ons was het de bevestiging dat Kinderterhuis Kasisi erin slaagt om weeskinderen een veilige en warme thuisplek te geven. Uiteindelijk gaat het daarom. Het was met plezier dat we daar rond liepen. Ook onze kinderen hebben daar een mooie ervaring opgedaan. Ze hebben onder meer gezien dat - ook al is het niet mogelijk om in je eentje de hele wereld te verbeteren - je wel voor enkele medemensen het verschil kunt maken en voor hen iets wezenlijks kunt betekenen.



In de eetzaal voor iedereen een volle maag. Alles geschiedt heel ordelijk.



Hier spelen kinderen die een warme thuishaven hebben.

Agro-onderneming

Bestuurslid van de Stichting Kasisi Nederland Angelique Elsinga, die naast het kindertehuis woont, was bij ons bezoek tevens aanwezig. 's Middags heeft ze ons uitgenodigd om de boerderij van haar man en haar te bezichtigen. Prachtig om te zien hoe een succesvolle en moderne agro-onderneming (20 soorten groente voor de lokale markt op 500 ha grond) samen kan gaan met het bieden van werk en onderwijs aan plm. 150 plaatselijke gezinnen.



'Buurvrouw' en bestuurslid Angelique Elsinga zorgt regelmatig voor groente en fruit afkomstig van hun boerderij, waar de zusters van het kindertehuis heel blij mee zijn.

Verrassing

De volgende dag zijn we naar Livingstone gevlogen voor een verblijf van enkele dagen, waar onze dochter Marjolein door onze aanstaande schoonzoon Luuk ten huwelijk is gevraagd in een helikopter vliegend boven de Victoria watervallen. Een mooie verrassing! De laatste dagen van ons verblijf in Zambia hebben we doorgebracht in het natuurpark South Luwanga, wat ook een onvergetelijke ervaring was.

Prachtige reis

We kijken terug op prachtige dagen en zijn zeer gemotiveerd om onze hulp aan Kasisi voort te zetten. We zijn er van overtuigd dat financiële ondersteuning van Kasisi zeer goed besteed is. Onze hartelijke dank aan Dorien Blauw, Adriaan en Marie-Trees Stoop voor hun hulp bij de voorbereiding van deze schitterende reis. We bedanken Stichting Kasisi voor het mede mogelijk maken van deze reis.



De jongetjes zijn dol op Marjolein.



Chris Jan maakt een selfie. Iedereen wil erbij op!

We hadden onder meer voetballen en petjes meegenomen vanuit Nederland. Die vonden al heel snel een goede bestemming...

